

Het Biesboschlied

Refrein:

In de maneschijn, dansen golfjes klein,
En de stromen, gaan en komen.
't Windje ruist er zacht,
Tovert sprookjespracht,
In het Biesboschland bij nacht.

Stil glijdt zijn scheepje, tussen de grienden en riet,
Als iedereen slapen gaat, slaapt hij de visser niet.
Hij werpt zijn netten, neuriet een mooie wijs,
Voelt zich als een koning want, daar is zijn paradijs.

Refrein:

Als hij gaat rusten, sluimerend in het riet.
Dan zingen rondom hem heen, vogeltjes nog hun lied.
Onder zijn huigje, droomt hij van vrouw en kind,
Die hij als een Biesboschman, daar ook nog steeds bemint.

Refrein:

Als hij naar huis vaart, ziet hij zijn huisje staan.
Daar komen zijn kindertjes, die hem dan tegen gaan.
Hij is gelukkig, zacht streelt zijn ruwe hand.
En 's avonds verteld hij weer, over zijn Biesboschland.

Refrein: