

HALLO ALLEMAAL ,

WE HEBBEN DEZE KEER ( 13 JUNI) IN DE BIESBOSCH WEER EEN LEUKE DAG BELEEFD.  
WE HADDEN HET DAN OOK OVER .....BIJEN!!

WE KREGEN BEZOEK VAN EEN IMKER! HIJ LIET ONS SPULLEN ZIEN ZOALS HET PAK VAN  
DE IMKER  
(WAAR IK DE NAAM NIET VAN WEET) EN EEN PIJP DIE ZORGT DAT DE BEIEN NIET STEKEN  
!!!



DAARNA GINGEN WE NAAR EEN OUDE BOERDERIJ (OF ZOIETS) EN DAAR STAAN  
VERSCHILLENDE BIJENKASTEN  
DAAR GAF DE IMKER UITLEG OVER DE BIJ.

DAARNA GINGEN WE TERUG EN KREGEN WE DRINKEN EN EEN KOEK(JE) VAN RIET

EN DAT WAS HET ALWEER HET EINDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PELLE HUIZINGA.