

## Ruige Biesboschpad

Zaterdag 14 maart

Clarien begon met vertellen over het Ruige Biesboschpad. Daarna gingen we naar buiten en gingen we groepen maken. Ik zat bij Peter in de groep. Toen gingen wij als tweede weg en we moesten nog een paar vragen beantwoorden, toen we buiten stonden. Die vragen gingen over hoe ver mensen kunnen springen en hoe ver dieren ongeveer kunnen springen.

Toen gingen we naar het Ruige Biesboschpad. Op sommige momenten was het lekker klimmen en klauteren en op sommige momenten was het weer een beetje rechtuit lopen. We moesten ook nog over een boomstam lopen, die in het water lag. Langs het pad en op het pad groeide veel berenklaauw. Er lag ook nog veel moeras. We hadden een kapot ganzenei gevonden. Daarna gingen we alweer terug.

Toen we terug waren kregen we warme chocomel en een koekje van Riet.

EINDE



Van Auke van Steensel