



We zijn begonnen met een speurtocht.
Wij hebben een heleboel paddenstoelen
gezien, wel achttien.
We hebben ook cetti's zangers
gehoord.



Ik vond het heel leuk dit allemaal te
doen. Ik heb ook heel erg genoten van
de speurtocht.
Aan het einde hebben we nog wat
drinken op en een koekje gegeten.