

# ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015 WILGEN KNOTTEN



We begonnen zoals altijd in het Biesboschcentrum. Peter legde uit wat en waar wij gingen kappen. In de pauze kregen we warme chocoladenmelk met een koekje. Het was heel leuk oh ja : er kwam ook nog een kudde schapen langs.

