

Deze keer had ik iets meegenomen om te laten zien.

Een hele grote spin! Die had mijn moeder 's morgens gevangen. Hij zat in een glazen pot. Later heb ik hem weer losgelaten.



Ook had ik een grote nepspin bij me.

We gingen het Ruige Biesboschpad doen. We liepen over een heel modderig pad. Het regende en het was koud. Maar dat gaf niet. Ik had een hele dikke jas aan. Eén keer viel ik bijna in een moddersloot. Gelukkig ging het nog net goed.

Aan het eind kregen we warme chocolademelk en een chocoladekoekje.

Groetjes van Henk Luijk