

Waterbeestjes

Wij gingen waterbeestjes zoeken in de sloot. Eerst gingen ze wat over waterbeestjes vertellen.

Toen gingen we naar een

sloot. Er waren drie groepjes. Ik zat in het groepje van



Hans. We kregen

schepnetten we vonden

waterwantsen. Ik ging met

mijn laarzen in het water

staan. Dat was bij het

sluisje in de sloot. We

gingen ook nog kikkers



zoeken. We vonden 3 kikkers dat ik weet. Een mooie fel groene, een normale groene en een grote bruine kikker.

We vonden hem of haar in het hoge gras. Hij sprong eerst weg maar toen we hem hadden opgepakt werd hij rustig. Eerst dachten dat hij ziek was. Maar gelukkig was hij dat niet. Daarna aten we



een koekje en dronken we siroop bij de sloot. En toen was het twaalf uur.

Jasper Bruggema.