

05-11-2016

Wilgen knotten

We kregen eerst een uitleg waarom wilgen geknot moeten worden.

Daarna liepen we naar het haventje waar we gingen knotten.

We moesten groepjes maken en per groepje kregen we een takkenzaag en een handzaagje.

Toen gingen we de griend in en gingen we zagen.

Daarna kregen hadden we een pauze, we kregen warme chocolademelk of thee en een koekje. Lekker!!!

Toen gingen we de takken naar een plaats slepen waar al andere takken lagen. Sommigen legden de takken nog netjes. En toen was het weer afgelopen.

Albert-Jan Akkerman

