

# De Speurtocht

14 januari 2017

Vandaag waren we weer voor het eerst bij elkaar in 2017. We verdeelden de groepjes het waren er 3. Ik was met Jonathan en Bart, dat zijn 2 leiders. De gps begrepen we niet we hadden het natte voeten pad genomen maar het water stond hoog! Maar we kwamen er wel doorheen maar later werd het water hoger dus we gingen maar weer terug.

Toen kwamen we op het eerste punt aan en konden we het volgende punt doen. We probeerden de schat te zoeken maar dat lukte niet, toen schoten andere groepen ons te hulp maar die konden hem ook niet vinden. Dus kwam Hans helpen, en hij had de schat verstopt! Het was een doos waar spullen in zaten en als je iets wilde hebben, moest je ook iets terug leggen. Het leek op Geo-cachen.

Toen we terugkwamen bij het Biesboscentrum waren de meeste ouders er al. Toen smulden we van de soep die Riet gemaakt had. Rond 1 uur gingen we weer naar huis.

Joël Barendrecht

