

3 juni 2017

Verhalen van de Biesbosch.

We gingen eerst naar buiten en daar was een heele grote wolf en veel andere dieren die een verhaal gingen vertellen. Er was een das die marshmallows at en een heel stoer lammetje.

De wolf vroeg zich af of hij in de Biesbosch kon wonen, maar nee, daar was te veel water.

Daarna gingen we spelletjes doen en dat was heel leuk. Toen was het wel al weer afgelopen. Jammer he.

Pelle Huizinga

