

De bever

Als eerst gingen we naar de bootjeskamer.
En kregen we een wortel om als een bever
te kauwen.

En daar na gingen we zelf een beverburcht
Bouwen!!

Ze waren echt super leuk geworden,
en de ene was anders dan de ander.

