

De Koninginnepage

Aan het eind van het jaar ga je in je papieren kijken wat weg kan en wat bewaard. Zo kwam ik ook het jaarverslag van S.B.B.1995 tegen. In plaats van op te ruimen ga je zitten lezen.

Bij het vlindernieuws las ik over **Koninginnepage** en ook in 1996 hoorde ik van de gidsen over waarnemingen.

Op zoek in Grasduinen juni 1980 naar een heel ander onderwerp kwam ik een artikel van Jaap Loohuis tegen over de **Koninginnepage**. In het artikel werd ook verwezen naar het boek "de bonte Berm" van prof Zonderwijk.

In het boek "de Bloemen en haar vrienden" van Jac Thijsse werd de **K.** in deftige kringen **page de la Reine** genoemd.

De Biesbosch heeft deze vlinder wat te bieden. De rupsen van **K.** moeten opgroeien op schermbloemigen en in het bijzonder op de peen: **Wilde peen**-*Daucus carota*. Bij de volwassen vlinder is de Kattestaart erg in trek.

De vlinder telt twee generaties. De eerste generatie wordt in het buitenland geboren, waar ze de winter als pop doorbrengen.

Half april ontwikkelen zich de vlinders die tot half juni vliegen. Ze kunnen flinke afstanden afleggen. Zo komen er ieder jaar wat uit de Ardennen of uit Duitsland.

Die eerste import generatie leggen hier wel eitjes, maar de rupsen schijnen er nooit in te slagen om vlinders te worden. Ze gaan allemaal dood, meestal in het pop stadium. Als mogelijke oorzaak werd niet de koude of vochtige winter genoemd.

Het kan zijn dat de **K.** eigenlijk thuishoort in streken met een landklimaat, waar de winters streng zijn en de vrieslucht droog. In onze vochtige kwakkelwinters zouden de poppen allemaal gaan rotten.

Een andere reden zou kunnen zijn dat ze "opgevreten" worden. Dat zouden dan parasitaire insecten kunnen zijn zoals sluipwespen. Het is bekend dat de larven van deze insecten gespecialiseerd zijn op het inwendig leegknagen van larven of poppen van andere insecten.

Zo zijn ook sluipvliegen van die vrolijke broeders.

Dat we de **K.** op peen en andere schermbloemigen, zoals dille, pastinaak, melkeppe en andere kunnen vinden komt door de geur van een vluchtige olie oenanthal. De geur die wij ook allemaal kunnen waarnemen.

Joke Tepas