

wandelen in de Biesbosch

om negen uur vertrokken we met de boot. Het was een lange tocht, Maar dat hadden we er wel voor over !

Toen gingen we een stuk wandelen. na een stukje wandelen kregen we een verhaal te horen van mensen die over die polder wilden vluchten in de tweede wereldoorlog. Toen liepen we weer verder en zagen we sporen van dieren. Ook zagen we nog vogels.

daarna liepen we terug naar de boot waar we drinken met een koekje kregen. We vaarden terug en toen was het weer afgelopen

Jan & Henk Luijk