

We verzamelden britten in de koo. We gingen gelijk lopen naar de hutten.  
En daar werd alles uitgelegd. Toen mochten we hutten lopen of afmaken.

Sabine en ik kopen voor een hut lopen en bij Leonardore hut aanbouwen.

HET WAS  
SUPER LEUK!

op het laatste kregen we warme chocolademelk met een chocolade koekje.



we kwamen onderweg ook de zeldzame blauwe houtzwam tegen!

witte zwiggloor

